



Einde van 36 jaar genieten...

Op vrijdag 30 juni 2017 was het de bedoeling om de laatste training aan mijn selectie turners te geven. Het zou niet alleen de laatste les zijn voor de zomervakantie worden, maar ook het afscheid van **mijn selectie turners**. Van deze laatste les kwam niet veel terecht. Na de warming up en met de hele groep op de airbaan te hebben getraind was het even tijd om iets te drinken. Toen werd mijn les overgenomen door de turners en hun ouders. In een mooie en prettige sfeer werd mij enkele cadeautjes aangeboden. Johan van Nimwegen gaf aan dat er nog een verrassing was en zei dat ik naar de ingang van de turnhal moest kijken.

Wat toen gebeurde was ongelooflijk. Bijna al mijn oud Nederlands Kampioenen uit de meerkamp en veel oud turners betraden de hal. Dit was voor mij een heel erg emotioneel moment. Deze boys, sommige intussen getrouwd en zelf ook vader, brachten mij een eerbetoon. Ook wilden de meeste turners nog een keer, met mij als trainer, een training volgen. Het werd een super training. Om 20.05 uur moest ik op aanwijzing van Johan de turnhal verlaten. Dit ging niet zomaar want ik werd de turnhal uitgedragen. Deze turners wisten nog dat ik ooit gezegd had, mij moeten ze de zaal uit dragen, als ik stop.

Even kwam bij mij de gedachte op, zo het is gedaan, het is gedaan het zit erop. Dat was een foute gedachte. Buiten de turnhal stonden heel veel ouders en leerlingen die mij naar een gereedstaande shuttle begeleiden. De shuttle werd bestuurd door de oud penningmeester van KDO, Leo Bruinaars. Een geweldige rit, samen met mijn vrouw Ria die ook in het complot zat, maakten wij een toer door Hellevoetsluis. Deze rit eindigde voor het KDO clubgebouw aan de Plataanlaan. Hier werd ik buiten ontvangen door onze voorzitter Willem Nanuru en ere voorzitter Piet Poot. Ook stonden er heel veel leden, oud leden en heel veel belangstellenden.

Nog een grote verrassing was dat hier ook mijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen aanwezig waren. Langs deze grote haag mensen, en vele spandoeken, gingen wij naar binnen. Hier volgde een langdurige afscheidsreceptie. Honderden mensen uit heel Nederland, er was sprake van driehonderd, mocht ik de hand schudden. Met korte speeches van het bestuur, een afgevaardigde van de turnbond, mijn oudste actieve lid Piet Muizer, de KDO trainsters en trainers en Wethouder Hans v/d Velde van de gemeente Hellevoetsluis, was dit feest voor mij een ongelooflijke positieve ervaring.

Een ervaring waarvan ik zeker nooit had durven dromen. Er zijn heel veel mensen in de weer geweest om dit, voor mij geheim gehouden, feest mogelijk te maken. Woorden schieten te kort om iedereen hiervoor te bedanken.

Verder wil ik, na 36 jaar, iedereen bedanken voor de mooie jaren die ik als trainer van KDO Sport hier in Hellevoetsluis heb mogen beleven. Nu is het tijd om deze geweldige vereniging als trainer te verlaten en van mijn pensioen te gaan genieten.

In mijn hart blijf ik KDO er en zal als toeschouwer de verrichtingen van KDO blijven volgen